

## Zomer op de zorgboerderij

Deze zomer was, wat het weer betreft wat wisselvallig, maar desondanks hebben we veel buiten kunnen vertoeven. Bij zonnig weer beginnen we met de koffie op terras. Daarna gaan we binnen aan de activiteiten of naar de tuin, kas of werkplaats. Het bloemschikken gebeurt bij mooi weer ook wel op het terras. Iedere week opnieuw de potjes vullen met verse bloemen zorgt altijd weer voor een nieuw gezicht en fleurige aankleding. Hieronder wat zomerfoto's, voor een indruk van de zomerse sferen op de boerderij.















### De zwanen:

Momenteel is het zwanenpaar aan het broeden. Het broedseizoen van een zwaan loopt normaal van maart tot mei, maar dit paartje is nog maar pas begonnen. Wat zal het mooi zijn als de eieren uit komen en er jonge zwaantjes rond zullen lopen! Het nest ligt op de grond net voor de ingang van het hok. Zoals te zien is blijven de andere dieren op gepaste afstand uit respect voor de vaderzwaan!





## Zorgboerderij 15 jaar

15 Jaar geleden opende de zorgboerderij voor het eerst de deuren voor een klein groepje deelnemers. De zorgboerderij is in 15 jaar flink gegroeid en nu kan er opvang geboden worden tot 30 deelnemers per dag. Om zoveel deelnemers een fijne en tevreden dag te bieden is groei, kennis en ervaring nodig. Het team bestaat momenteel uit meer dan 30 medewerkers waarvan het grootste deel vrijwilligers zijn. Onderling is er een fijne band, wat het werkplezier ten goede komt, wat ook blijkt uit het aantal jaren dat de meesten blijven.

Het 15 jarig bestaan werd gevierd op 15 september met een reisje naar België. S morgens werd er verzameld bij de Heyzon te kappele-Biezeling en vertrokken we richting Ramskapelle, waar we het 'For Freedom museum' bezochten. We werden welkom geheten met koffie op terras en daarna de rondleiding door het museum. Het 'For Freedom Museum' in Ramskapelle (Knokke-Heist) is een museum over de WO II waarin aandacht wordt besteed aan de bevrijding van West-Vlaanderen en de Slag om de Schelde.





Aan het eind van de ochtend gaat het richting Damme, waar we ons middageten genieten in een van de restaurantjes. Damme is een prachtig middeleeuws stadje, één van de kleinste stadjes van België. Een stadgids leidt ons langs prachtige oude gebouwen zoals het stadhuis, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en een aantal oude herenhuizen wat de trotse overblijfselen zijn van een rijk verleden. Na de stadswandeling gaat het weer richting de Heyzon, waar we een heerlijke maaltijd genieten. We zien terug op een heel mooi en gezellig dagje uit met z'n allen!





## Een persoonlijk stukje geschreven door een deelnemer van de zorgboerderij:

*Met weinig woorden zeggen wat je ervaart op de zorgboerderij Landleven. Niet eenvoudig, want je zou er een boek van kunnen schrijven.*

*Via een Koninklijke dijk, waar je al geniet van de mooie natuur, kom je bij Zorgboerderij Landleven, waar de hanen en kakelende kippen je welkom heten. En dan gaat de deur open en word je hartelijk ontvangen.*

*Zelf geniet ik bijzonder van de sfeer. Het lekkere kopje koffie met altijd wat lekkers erbij. Alle gasten die binnen komen of er al zijn. En wat mijn oren tekort komen, zien mijn ogen gelukkig nog. De heerlijke maaltijd, eerbiedig begonnen met gebed en afgesloten met dankgebed, daar geniet ik van. En nadien, na een uurtje vrij te doen wat je wil, nog een half uurtje zingen. En hoewel ik dat niet meer goed kan, ik vind het mooi al die zingende gasten. Na een kopje koffie gaan we dan huiswaarts, dankbaar voor al het goede wat we genoten hebben. Hier laat ik het bij met vermelding dat de helft u niet is aangezegd!*



*Onze dank aan onze hartelijke gastvrouw en al de lieve medewerkers.*

*“Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen” zegt de psalmdichter.*

*Mw J. Huige uit Zierikzee.*





## Najaar-oogst:

momenteel is er nog veel te oogsten in de tuin. Op de foto's de oogst van onder andere de kalebassen en courgettes.





## Mededelingen

- Op de zorgboerderij is momenteel het dragen van een mondkapje door de medewerkers niet meer vereist. De anderhalve meter is eraf, hoewel deze op de zorgboerderij niet altijd te handhaven was. Wel heeft ieder zijn vaste zitplaats en blijven de verschillende ruimtes benut. Dit geeft ook meer rust, structuur en stukje zekerheid. Het besef is aanwezig dat het virus niet weg is, bij klachten wordt er getest en blijft men thuis.
- Annet van den Dorpel is deze zomer als nieuwe vrijwilliger begonnen op de zorgboerderij.
- Ook denken we aan Liza Weststrate, die afgelopen zomer, na een ernstig ziekzijn is overleden. Liza heeft zich een aantal jaren met veel toewijding vrijwillig ingezet voor de deelnemers op de zorgboerderij. Zijn vriendelijke, persoonlijke aanwezigheid wordt gemist en de lege plaats wordt gevoeld.

*Hartelijke groet,*

*Team zorgboerderij Landleven*

